

## Vogelfestival, waterig maar gezellig en geslaagd



Ter gelegenheid van de 50<sup>ste</sup> verjaardag organiseerde onze Vogelwerkgroep de IJsselstreek afgelopen zaterdag een vogelfestival op de Ulebelt. Ondanks het herfstige weer kwamen er een paar honderd mensen een kijkje nemen. De sfeer was prima en zo te zien had iedereen het erg naar zijn zin.

Bij de **ludieke opening** werd oprichter Wim Verholt in het zonnetje gezet. Er werd een opgezet ijsvogeltje, het logo van de club, onthuld.

Er waren diverse stands van **groene- en vogelorganisaties** uit onze omgeving: Duursche waarden, de weidevogelbeschermers, Stichting IJssellandschap en IVN. Van elders: de Werkgroep Roofvogels Nederland, SOVON en Vogelbescherming.

Een **Woodcarver** was de hele dag met zijn kettingzaag een mooi stuk hout aan het bewerken, er waren korte excursies over hoe je vogels telt, een doorlopende speurtocht over het terrein van de Ulebelt en er werd een paar keer een minicursus Vogels kijken voor beginners gegeven.

Een **vogelpreparateur** trok de aandacht. Zelden zie je echt hoe vogels worden opgezet.

Er was veel belangstelling voor de ter plekke gevangen vogels die vervolgens werden **geringd**. Vooral boerenzwaluwen waren de klos. De dames van de dierenambulance legden uit wanneer je ze mag bellen. Het bleek dat vogels tot hun belangrijkste doelgroep behoren.

In een rustige hoek kon het publiek **vetbolhouders** van wilgentenen maken en natuurlijk was de donderdagploeg van de club aanwezig met nestkasten die door kinderen zelf in elkaar gezet konden worden.

Een **natuurdrone** kon tussen de regenbuien door toch vliegen en zo konden de toeschouwers zich zelf zien staan op het scherm. Deze natuurdrone wordt o.a. ingezet bij het zoeken naar weidevogels. Spectaculair was de rode wouw die toevallig overkwam en de drone aanviel.

Op een andere plek konden jonge- en oudere bezoekers in een **poppenkast** iets vertellen over een **vogelervaring**. Hier werd goed gebruik van gemaakt. De Deventer televisie had een camera ter beschikking gesteld en zij zorgden achteraf voor een leuke film die ...linkje..... is te zien.

Voor de jonge bezoekers waren er een paar leuke **spellen** in elkaar gezet en bij een vuurtje werd **stokbrood** gebakken, konden **vogelmaskers** worden gemaakt en er werd volop **geschminkt**.

Speciaal voor dit jubileum zijn etiketten ontworpen met een ijsvogel voor een **fles rode wijn**, een appelvink voor **appelcider** en een hop voor een lekker **biertje**. Allemaal nog te bestellen via ons secretariaat, een collectors item!!

Op een groot bord werden de vogels die door een opgestelde **telescoop** werden waargenomen genoteerd. De rode wouw was uiteraard een van de mooiste **waarnemingen**.

Het terrein van de **Ulebelt** leende zich bij uitstek voor dit festival.